

Ton Lathouwers

Je kunt er niet uit vallen. Zentoespraken

Uitgeverij Asoka

ISBN: 9789056703998 | NUR 739

Dit is een omvangrijk boek van 460 pagina's van Ton Lathouwers, een bekende zenleraar, die tevens begeleider is van de zengroep Maha Karuna-Chan. Het is de weerslag van het tientallen jaren volgen van zijn zenweg. Hij verwoordt die weg, gebruik makend van geschriften uit de boeddhistische traditie, de christelijke traditie, de westerse filosofie (oa Nietzsche, Kierkegaard) en de Russische literatuur (oa Dostojewski en Sjestov). Het is een enorme tour de force geweest zijn inzichten op deze manier te verwoorden, omdat enerzijds de taal een hulpmiddel is om met jezelf je ervaringen te verwoorden en tevens met anderen te kunnen communiceren; anderzijds is het een sta in weg voor de authentieke beleving. Voor je het weet stolt de taal en doet afbreuk aan de ervaring! Van dit dilemma is Lathouwers zich terdege bewust en hij slaagt erin de ervaring levend te houden.

Het centrale thema is: "je kunt er niet uitvallen en niemand valt eruit". Het gaat om een soort oervertrouwen, dat zelfs de dood overschrijdt, het gaat om wat hij noemt het oorspronkelijk gelaat en dat vergaat nooit.

De facto bevat dit boek vier boeken, met elk een aantal hoofdstukken, allen zen toespraken ofwel teisho's, gehouden tijdens zen sesshins. In boek I staat centraal dat bevrijding alleen mogelijk is voor alle wezens, en niet voor een enkel individu, boek II bevat teksten rondom de Hartsoetra, boek III gaat over het thema "Verlangen: de roep van het hart" en in Boek IV staat de Bloemenkranssoetra centraal.

Het is een goed verzorgd en redactioneel voortreffelijk vormgegeven boek. Lathouwers slaagt er als geen ander in om vanuit zijn eigen ervaring het onzegbare in woorden te vatten, zonder verstrikt te raken in het stollen van de taal. Het zijn alle levende en doorleefde teksten. Hij combineert een grote eruditie en belezenheid met een diep doorleefde spiritualiteit. En dat is van grote waarde en slechts weinigen gegeven. Het is een uniek boek, lezenswaard voor een ieder die begaan is met non-duale spiritualiteit. Het kan dienen als vingerwijzing naar en herkenning van het nonduale.

Paul Soons