

Robert Saltzman: "The Ten Thousand Things"

In eigen beheer uitgegeven, februari 2017

Robert Saltzman is fotograaf, later is hij ook psychotherapeut geworden. Hij heeft jarenlang een website bijgehouden, waarop vragen gesteld konden worden over non-dualiteit. Dit boek is een neerslag van al die vragen. Het is ruim 280 pagina's dik en omvat 40 hoofdstukken, elk hoofdstuk begint met een foto uit zijn eigen collectie. Er komt een veelheid aan thema's aan bod, zoals: wat is bevrijding?, wat is vrijheid? magisch denken, spiritualiteit, is de werkelijkheid een illusie? de illusie van de vrije wil, vertrouwen hebben in de guru, psychotherapie en zelfrealisatie.

De auteur bekend zich tot het "beism", je kunt niets met zekerheid weten, conceptuele wijsheid is niet aan hem besteed. je moet niets geloven, alleen de ervaring telt en die ligt voorbij concepten! Hij is buitengewoon scherp en kritisch over alles wat conceptueel is of van horen zeggen. Er is alleen het moment, de simpele ervaring, nu. Daar ligt de bevrijding. Geloof, spiritualiteit, reïncarnatie, karma, Brahman, is er een hiernamaals? daar kun je niets met zekerheid over zeggen, dus doet het er niet toe. Vrijheid is niet geluk of bevrediging. Het is niet de vrijheid om te kunnen kiezen, maar de vrijheid om volledig te zijn, te ervaren. Ook zijn wij als mens, als persoon, als denker niets blijvends, niets permanents. We hebben wel een gevoel van continuïteit, echter wij zijn dat niet. Vergelijk dat met een film, die bestaat in feite uit duizenden separate foto's, die wanneer ze geprojecteerd worden een oegenschijnlijke permanentie laten zien. Na de biologische dood, vallen alle stukjes uit elkaar.

Het boek betreft het inzicht en de ervaring van de auteur zelf. Hij maakt geen enkele aanspraak op waarheid, het is wel zijn eigen waarheid. Het past wel bij het thema van non-dualiteit: uiteindelijk valt er niets te zeggen en wat gezegd wordt is het niet. Dat probeert hij in dit lijvige boek duidelijk te maken.

Dit werk is leesvoer voor een ieder die non-dualiteit en bevrijding kritisch onder de loupe wil nemen.

Paul Soons