

Shri Ramakant Maharaj
Zelfloos Zelf. Gesprekken.
Uitgeverij Samsara
ISBN 9789492995100

Zelfloos Zelf is een imponerend boek van ruim zeshonderd pagina's dik en bevat een weergave van gesprekken die Shri Ramakant had met zijn leerlingen. Het boek is onderverdeeld in drie delen: Zelfonderzoek, Zelfkennis en Zelfrealisatie en bevat in totaal 177 gesprekken. Enerzijds kunnen deze drie delen gezien worden als didactische stadia van het spirituele ontwikkelingsproces, anderzijds zijn het in de alledaagse praktijk juist geen afgebakende stappen en lopen ze in het hier en nu door elkaar heen. Ramakant is een directe leerling van Sri Nisargadatta en heeft gedurende negentien jaar in diens fysieke nabijheid geleefd.

Wie conceptuele kennis zoekt in dit boek komt bedrogen uit, omdat het louter spontane Zelfkennis bevat, het jezelf kennen in ware zin. Door het te lezen word je voortdurend uitgenodigd en eraan herinnerd voorbij te gaan aan het denken en ook aan het 'Ik Ben' dat de eerste manifestatie is van individualiteit. De lezer wordt aan de hand van dialogen voortdurend teruggeleid naar het Zelfloos Zelf. Zo stellen leerlingen allerlei vragen over spirituele ervaringen die ze gehad hebben, of over moeilijkheden die ze meegemaakt hebben; vervolgens antwoordt Ramakant dat die oplossen in het Zelfloos Zelf. Uiteindelijk zijn er geen ervaringen en vragen! Doordat dit proces geactiveerd wordt, lijkt Ramakant aanwezig te zijn en zijn "werk" te doen als spiritueel meester.

Ramakant sprak vloeiend Engels, en de oorspronkelijke tekst is dan ook in het Engels geschreven. De vertaling in het Nederlands verloopt helaas niet altijd even soepel. Alhoewel dit niets afdoet aan de inhoud, was het mooi geweest als de vertaling grondiger zou zijn geredigeerd.

Dit is een boek voor diegenen die de directe weg van advaita willen volgen en die psychologisch stevig genoeg in hun schoenen staan. Indien dit laatste niet het geval is, dan loop je het gevaar van spirituele bypassing, en dat is zeker niet wat Ramakant.

Het is een boek van het hoogste spirituele kaliber. En verdient een plek op de boekenplank naast het boek 'Ik Ben' van Nisargadatta, maar pas nadat je het eerst gelezen hebt!

Paul Soons