

Jed McKenna: De waarheid is nergens lid van! (uitgeverij Samsara)

Het boekje bestaat uit 13 prikkelende hoofdstukken, die de lezer aan het denken moeten zetten. Hij schrijft meeslepend, met passie, humor en nuchterheid, dusdanig dat je met jezelf geconfronteerd wordt. Zijn stukken zijn kort en krachtig, helder, overtuigend en diepgaand. Ontnuchterend, vaak met de botte bijl. Kijkend naar de titel “de Waarheid is nergens lid van” daarmee geeft hij aan dat waarheid nooit bij een guru of organisatie, kerk of spirituele beweging te halen valt. Hij ageert tegen spiritualiteit, die in feite zelfverbetering is. Hij is kritisch op wetenschap en religie, immers die zijn gebaseerd op illusies. Ook stelt hij dat het onuitgesproken doel van alle spiritualiteit en godsdienst is om iedereen in de droomstaat te houden. Verder stelt hij dat de spirituele markt een grote geruststellende plaza is. Hij probeert ons uit onze spirituele slaap te halen.

Uiteindelijk is elke leer en ook leraar, ook een non-duale, overbodig en moet je die achter je laten. Denk aan het boeddhisme, waarin gesteld wordt dat je ook dit uiteindelijk overbodig is. Dat dienen we niet te vergeten. Hij doorbreekt alle cliché's op spiritueel gebied, om ons op het non duale pad te brengen en/of te houden. De waarheid is dat verlichting niet ergens ver weg of onbereikbaar is. Ze is dichterbij dan je eigen huid en directer dan je volgende ademhaling.

Jed McKenna bevindt zich in een paradox: enerzijds wil hij geen leraar zijn, anderzijds is hij er toch een, maar dan een onconventionele. Hij is soms arrogant en zelfgenoegzaam en provocerend, met het doel de spirituele zoeker (non duaal) aan het denken te zetten en uit zijn droom te halen. Hij haalt ons uit onze comfortzone. Dat is de waarde van dit boekje.

Voor iedereen op het pad van non dualiteit en verlichting aanbevolen om te lezen. Het geeft de obstakels op de weg aan, die geen weg is. Hij maakt mensen wakker en kritisch. Wat is ontwaken en wat is het niet. Hij haalt alle heilige huisjes onderuit, die een obstakel vormen voor verlichting. Dus voor een ieder die aan zelfonderzoek doet en verlichting nastreeft.

Paul Soons