

“Ontsnappen is onmogelijk” door Ramesh Balsekar (Samsara, 2020)

Dit boek is een vertaling van “Your Head in the Tiger’s Mouth” uit 1997. Het is een hele mooie, goed verzorgde uitgave geworden, met een prachtige omslag, uiteraard van een tijger. De vertaling leest soepel. Op het einde een glossarium, met de uitleg van de vele gebruikte begrippen. Het boek is gewoon helemaal “af”. Wat een hoop werk moet dit zijn geweest!

Ramesh S. Balsakar leefde van 1917 tot 2009; hij was een leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Hij studeerde economie en doorliep een indrukwekkende maatschappelijk loopbaan in het bedrijfs- en bankwezen. In 1977 ging hij met pensioen en kort daarop ontmoette hij zijn guru. In 1979 kwam hij tot het hoogste inzicht. Tot aan zijn dood was hij een veel gevraagd leraar over de hele wereld.

Het boek betreft een verbatim verslag van 15 bijeenkomsten van Ramesh S. Balsakar met volgelingen in Bombay in 1997. In de samenkomsten zit behoorlijk wat overlap, echter herhaling draagt bij aan het krijgen inzicht in je ware aard, aldus Ramesh. En als je je eenmaal geengageerd hebt met de vraag wie je in werkelijkheid bent, dan is er geen ontsnappen meer aan uit de mond van de tijger.

Onderwerpen die aan de orde komen: is inspanning nodig om verlicht te raken? Bestaat zelfbeschikking? Wat is onze lotsbestemming en hebben we daar invloed op? Bestaat er vrije wil? Wat is de bedoeling van Bewustzijn? Is er een individu dat ervaart? Kan het individu iets doen? Heeft het leven een doel? Wat is Ik-IK, Ik Ben en individu? Zijn centrale boodschap is dat vrije wil een illusie is. Alles wat er gebeurt komt voort uit zuiver bewustzijn. Wij identificeren ons ten onrecht met het lichaam en denken dat wij de doener zijn!

Ramesh heeft een sympathieke, vriendelijke, geduldige en didactische stijl van onderricht. Hij wordt niet moe telkens weer zijn boodschap vanuit een nieuwe invalshoek duidelijk te maken. Kortom het is een heel mooi boek met een eenvoudige boodschap, die echter niet zo gemakkelijk te realiseren is. Interessant voor eenieder die in de muil van de tijger zit!

Paul Soons